



Quick Start Guide

Plaats het scherm in het midden van het speelbord tijdens het maken van de geheime opstelling. Elke speler verdeelt zijn 40 stukken over zijn voorste vier rijen. Rood begint. Je moet nu om beurten een eigen stuk verplaatsen of een vijandelijk stuk aanvallen.



Verplaatsen

- Verplaats een stuk één vak naar voren, naar achteren, naar links of naar rechts. Verkenner's vormen hierop een uitzondering.
- Twee stukken kunnen nooit samen op één veld staan.
- Een stuk mag nooit diagonaal verplaatst worden. Het kan ook niet over een ander stuk of het water midden op het bord springen.
- De vlag en de bommen mogen nooit worden verplaatst.
- Je mag een stuk niet meer dan 3 keer over twee velden heen en weer bewegen.
- Je mag niet voortdurend achter een vijandelijk stuk aanlopen, zonder dat je het te pakken krijgt. De aanvaller moet hiermee stoppen.
- Als je een zet hebt gedaan en je stuk hebt losgelaten, dan mag je het niet meer terugzetten.



Aanvallen

- Tik met jouw stuk een vijandelijk stuk aan dat voor, achter, links of rechts van jouw stuk staat. Beide spelers laten nu hun stuk zien.
- De hoogste rang wint het duel en het verliezende stuk gaat van het bord. De spionne (1) is hierop een uitzondering.
- Wint de aanvaller? Dan neemt hij de plaats van de vijand in.
- Verliest de aanvaller? Dan blijft het verledigende stuk op zijn plaats staan.

Speciale troepen



Elk stuk dat de bom aantikt verliest. De mineur (3) is hierop een uitzondering.



Alleen de mineur (3) kan de bom vervaan.



Alleen de verkenners (2) kan zich over een onbeperkt aantal lege velden verplaatsen of aanvallen.



De spionne (1) wint van de maarschalk (10) wanneer ze die aanvult. Als ze verledigert verliest ze van elk stuk, dus ook van de maarschalk.



Je wint door de slag van de teggestander te veroveren of als de teggestander geen stuk meer kan verplaatsen.



Allereerst is er onze **maarschalk**. Baron Chaussee is de hoogste in rang. Hij is de eerste maarschalk die direct door de keizer benoemd is. De goede man heeft al vele veldblazen op zijn naam staan. Ik zou alleen willen dat de maarschalk morgen z'n kop erbij houdt! Eergisteren zag ik per ongeluk een liefesbrief in zijn leger tent, van ene **vrouw Sélucia**. Een Corsicaanse, net als onze keizer... maar toch vertrouw ik haar niet. Ze wil dolgraag onze maarschalk ontmoeten. Uitgerekend morgen, in de hitte van de strijd! Ik hoop maar dat de **generaal** een oogje in het zeil houdt. Generaal Herzlich is een stoere vent, ik mag die Zwitser wel. Hij geniet veel respect, zelfs van die **twee Poolse kolonels** die niemand lijkt te verstaan. Dat is nog knap lastig voor de **drie majoors** die hun orders moeten opvolgen! Met de **vier kapiteins**, één rang boven mij, valt trouwens ook niet te spotten. Eén ervan, een Italiaan van nog geen drie turven hoog, loopt ons voortdurend te commanderen. Natuurlijk is hij onze meerdere, maar er zijn grenzen! Wat denk je dat er gisteren...

...Erfin, laat ik me nu niet teveel opwinden, ik moet eerst onze opstelling bepalen. De **vier luitenants** te paard, onder wie ikzelf, geven orders aan **vier sergeanten** (een Kroaat, twee Saksen en een Oostenrijker) en **vijf mineurs**, een stelletje waaghalsen uit Frankrijk en Nederland. Ongelooflijk dat die kerels al die bommen durven opnammen, wat een lef! Die mineurs zijn voor de duivel niet bang!

Tot slot hebben we nog de infanterie: **acht verkenners** te voet (voornamelijk mannen uit Pruisen, moon ik). Dat is alles wat nog over is van onze Grande Armée. O, ik vergeet bijna onze geheime troef: **vrouw Victoria**, onze **spionne**! Zij zet morgen alles op alles om de maarschalk van de Rodehassen te 'veroveren', als je begrijpt wat ik bedoel!



DE OPSTELLING

Morgen stellen we ons op in vier linies van tien, net als de vijand. Ik zal de opstelling even voor je uitlekenen:



- 32 marschappen + 1 spionne + 6 bommen + 1 vlag = 40 Blauwheden
- Hier staan de 40 Roodjassen opgesteld
- We verdoelen ons over de achterste vier linies
- De vijand kan niet zien wie we zijn en andersom, want onze marschappen staan met de ruggen naar elkaar toe!
- Bij het opstellen van ons leger plaatsen we tijdelijk een scherm in het midden van het veld voor extra geheimhouding

De Roodjassen zijn als eerste aan zet. Ik zeg altijd maar zo: 'als rood begint, volgt blauw gezwind!'

10



HET DOEL

Wij winnen de slag wanneer:

1. we de vlag van onze tegenstander veroveren of,
2. onze tegenstander in zijn eerstvolgende beurt geen manschap meer kan verplaatsen.

Zodra we aan zet zijn, kunnen we ons **verplaatsen of aanvallen**. Ik zal het verschil even uitleggen...

GEDRAGSCODE

In het leger hebben we te maken met een gedragscode. Dat zijn regels waaraan we ons moeten houden... en de vijand natuurlijk ook! Een bekend gezegde uit het leger luidt: 'Heb je eenmaal een zet gedaan, dan maak je die niet meer ongedaan.' Daar houden we ons dus allemaal aan! Ik zeg ook altijd tegen mijn mannen dat ze niet vaker dan drie keer heen-en-weer mogen lopen tussen twee velden. Irritant gedrag staan we in het leger niet toe! We gaan bijvoorbeeld ook niet de hele tijd achter dezelfde vijand aan als die het op een lopen heeft gezet.



VERPLAATSEN

Allereerst gaan we ons **verplaatsen**. Dat doen we zo: Eén van ons zet één stap naar voren, naar achteren, naar links of naar rechts. Denk erom, we zijn geen schuïnmarcheersders! En springen over marschappen doen we ook niet, en zwermmen in het water evenmin. We zetten slechts één stap naar een plek waar nog niemand staat. De vlag en de bommen mogen we NIET verplaatsen... veel te gevaarlijk! Dan is de beurt aan de vijand.



We zijn geen schuïnmarcheersders!



We gaan niet zwermmen of springen; we moeten eromheen.

Alleen de **verkenners** kunnen over een onbeperkt aantal lege velden naar voren, naar achteren of opzij gaan zolang er niemand in de weg staat. Zij moeten immers op onze troepen vooruit lopen om de boel te verkennen. De vijand heeft natuurlijk snel in de gaten wie onze verkenners zijn. Onze mannen kunnen er daarom voor kiezen om maar één stap te zetten om de vijand te misleiden!



Onze verkenners kunnen zich over een onbeperkt aantal lege velden verplaatsen of aanvallen.



AANVALLEN

Staat er een Rodejas naast, achter of voor me?
Dan ga ik over tot de **aanval!** Dat doen we zo:



Luitenant

Ik win van de sergeant,
want hij is lager in rang!



Sergeant



Ik tik de vijand aan en noem mijn rang: in mijn geval is dat: luitenant. Se in rang:

- Als ik geluk heb is de vijand lager in rang: een sergeant (4), mineur (3), verkenner (2) of spionne (1). Die lui sla ik met gemak uit het veld en dan neem ik hun plek in.
- Als ik pech heb is de vijand hoger in rang: een maarschalk (10), generaal (9), kolonel (8), majoor (7) of kapitein (6). Zo iemand wint het van mij en dan moet ik het veld ruimen. De ander blijft staan waar hij stond.
- Als de vijand dezelfde rang heeft, dus in mijn geval ook een luitenant is, moeten we allebei het strijdtoneel verlaten.
- Als ik een bom heb aangestekt... br. Dat overleef ik niet... en moet ik het veld ruimen!
- Heb ik de vlag aangestekt? Dan hebben wij Blauwhemden de strijd gewonnen!

Je ziet, het is bijzonder riskant om de vijand aan te vallen. Als we aan zet zijn, mogen we daarom altijd zelf bepalen of we de strijd aangaan, of niet.



Over **bommen** gesproken: wat een akelige explosieven zijn dat!

Ze blijven op dezelfde plek in het veld liggen en kunnen na aanslag steeds opnieuw ontploffen.



Alleen een **mineur** kan een bom onschadelijk maken.

Hij verwijdert de bom dan uit het veld en neemt de plaats van de bom in.
Wat zijn die gasten toch on-ge-loef-lijk dapper!



Ook de **verkenners** zijn dappere mannen.

Zij lopen op de troepen vooruit. Als een verkenner aan zet is, mag hij over meerdere lege velden de vijand direct aanvallen.

ADVIES

De lagere rangen moeten onze **twee kolonels**, de **generaal** en de **maarschalk** in bescherming nemen. Als we deze mannen verliezen, kunnen we de overwinning wel vergeten. Tenzij we alsnog de rode vlag weten te veroveren...



Ik zei het al eerder: de **maarschalk** is de hoogste in rang... maar hij is niet onverslaanbaar! Hij kan natuurlijk net als wij tegen een bom aanlopen. Voor de maarschalk van de Roodjassen dreigt nog een groter gevaar...



...Want wij hebben een **spionne** in dienst, haha! En zij heeft maar één missie: zij moet de vijandelijke maarschalk uitschakelen! Dat doet ze door hem aan te tikken. Maar als hij haar aantikt, is onze vrouw Victoria verloren. De spionne loopt natuurlijk ook het risico dat ze door iemand anders wordt aangetik. Ook dan ligt ze eruit.

ORDERS VAN DE GENERAAL!

De generaal stapte zojuist mijn tent binnen. Generaal Herzlich beveelt ons om nu éerst een kleine oefenmissie uit te voeren, voordat morgenvoeg de haan kraait. Volgers de generaal kunnen we met een klein leger méér bereiken. Een verrassingsaanval, zeg maar. Generaal Herzlich vreest dat de vijand precies hetzelfde van plan is, maar het is het proberen waard. De generaal gaf me net een verzegelde envelop met de geheime oefenmissie. Dit staat erin: "Vanochtend verdelen we een klein leger over de buitenste vier linies van ons eigen terrein, even buiten Meerbeek. Ons leger voor deze geheime missie bestaat uit de maarschalk, ondergetekende, twee mineurs, twee verkenners, twee bommen en onze spionne, die ik niet bij naam zal noemen. Hoewel deze oefenmissie strikt geheim is, heb ik het vermoeden dat de Roodjassen voor precies dezelfde tactiek kiezen. Voor keizer en vaderland!"



Na deze oefenmissie zijn we klaar voor de echte strijd! Ik duik nog gauw even mijn tent in. Even een paar uurtjes slapen voordat de strijd in alle hevigheid losbarst. Meerbeek we komen eraan. Voor keizer en vaderland!"

Was getekend,
Luitenant Jan Zonderland

*Luitenant
Jan Zonderland*